



KoepelNieuws

Protestantse Gemeente te Arkel

www.koepelkerkarkel.nl

Jaargang 61, april/mei/juni 2013



In deze uitgave o.a.:

Preekrooster

Pag. 2

Nieuw Liedboek

Pag. 7

iii

Club van 100

Pag. 12



Protestantse
Kerk

Protestantse Kerkdiensten in de Koepelkerk

De diensten beginnen om 10.00 uur

- 28 april** Mevr. T. Dijkstra-Algra, Houten
- 5 mei** Dhr. A. Bouman, Gouda
- 9 mei** Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel
Hemelvaartsdag
Aanvang dienst: 9.00 uur in gebouw Rehoboth
- 12 mei** Ds. T.T. van Leeuwen, Waddinxveen
- 19 mei** Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel
- 26 mei** Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel

In de maanden juni, juli en augustus beginnen de diensten om 9.30 uur

- 2 juni** Ds. C. Hendriksen, Woudrichem
- 9 juni** Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel



Meditatie

Zo lang ik leef, zal ik zingen

In 'Ik zing', een magazine dat is uitgegeven in de aanloop naar het nieuwe liedboek, komt een meisje van negen jaar aan het woord. 'Ik vind zingen eigenlijk fijner dan praten', zegt ze. 'Je kunt alles zeggen met muziektaal'.

De eeuwen door is er gezongen door mensen en tot op de dag van vandaag zingen wij. De liederen van Israël: de psalmen. Of gezangen. Op allerlei momenten wordt er naar zo'n lied gegrepen. Of, misschien beter, op allerlei momenten grijpt zo'n lied jou aan.

Wat een rijkdom dat je, vooral op momenten dat het erop aankomt, woorden en melodieën vindt die je dragen en die je houvast geven. Want je verzint meestal de liederen niet zelf, die worden je aangereikt. Die heb je van kinds af geleerd en gezongen, of die ben je later tegengekomen in de kerk, of ergens anders, dat maakt op zich niet zo uit.

Zingen is dus niet alleen iets naar buiten brengen, zingen is ook iets naar binnen brengen, je iets toe-eigenen. Dat lied dat ons vergezelt, daarin waait Gods Geest, daarin is iets van God Zelf. Er zit een dubbele beweging in zingen: je laat van je horen, maar je 'int' ook iets, je drinkt als het ware het vertrouwen al zingende in.

Wie zingt, doet dat als een klein deeltje van een wereldwijde gemeenschap. Je zingt, al gaat het jou in alles goed, ook voor mensen die het op datzelfde moment moeilijk hebben. Je zingt, al is je stem gebroken, met hen die een krachtig geluid laten horen. Zingen, dat doe je voor en met elkaar. Al zingende grijpt je zo boven jezelf uit. Je zingt als deel van de kerk, Christus' lichaam op aarde.

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer zong in zijn cel, toen hij gevangen was gezet door de nazi's, psalmen en gezangen. Dat troostte hem. Maar diezelfde Bonhoeffer was ook degene die zei: als je het niet uitschreeuwt tegen de Jodenvervolgung, mag je geen Gregoriaans zingen.



Dus als je niet met alle adem die je in je lijf hebt tegen discriminatie protesteert, neem dan ook die oude bevrijdingsliederen van Israël, die mooie psalmen maar niet in de mond.

Kortom, zingen is nooit een vlucht uit de werkelijkheid vandaan. Maar het kan je helpen om staande te blijven. Laten we dan zingen, dat het een aard heeft!

Ds. Anneke Lodewijk

Op 25 mei wordt het nieuwe liedboek: Zingen en bidden in huis en kerk gepresenteerd. Meer hierover in het artikel van Herman Meinhardt.



Bij de diensten

9 mei Hemelvaartsdag. Traditioneel een dag van dauwtrappen en dat willen we dan ook met elkaar gaan doen! We verzamelen om 07.00 uur bij de pastorie voor een mooie wandeling in de omgeving van Arkel. Omstreeks 08.00 uur hopen we daar ook weer neer te strijken voor een ontbijt, waarna we naar de kerk, in dit geval Rehoboth!, vertrekken voor de dienst. *Deze begint om 09.00 uur.*

Iedereen is uiteraard van harte welkom, maar met het oog op het ontbijt willen we graag weten op hoeveel mensen en kinderen we ongeveer kunnen rekenen. Geef het even door via mail (agmlodewijk@kpnplanet.nl) of door uw naam te schrijven op de lijst die in de Koepelkerk ligt.

19 mei Pinksteren. De eeuwige God is 'Dieper dan mijn diepste diepte en hoger dan mijn hoogste hoogte...' schreef Augustinus in zijn Belijdenissen. Dat vieren we, eigenlijk met alle grote feesten, maar zeker met Pinksteren, het feest van Gods Geest! De kleur van de kleden en de stola is rood. Een vrolijke kleur, kleur van het vuur, wijzend op enthousiasme, spirit, hartstocht. De cantorij verleent medewerking aan de dienst, Tonnie Meinhardt begeleidt de samenzang. We zingen alvast, onderweg naar het Liedboek dat in de week na Pinksteren gepresenteerd wordt, een paar liederen uit dat Liedboek.

Op **zondag 26 mei** hopen we de doop te bedienen aan Adam Thomas van Vugt, geboren op 10 februari 2013, zoontje van Arno en Mariska Mathilde van Vugt en broertje van Anouk. We hebben het er niet op uitgezocht, maar het is een prachtige zondag om te dopen. De zondag na Pinksteren is namelijk de zondag van de Naam van God: Vader, Zoon en heilige Geest. We zingen psalm 8: 'Hoe heerlijk is Uw naam op aarde uitgeschreven'. En dat: 'die Naam klinkt uit de mond van kinderen'. Als je dan ook nog samen vieren mag hoe die Naam aan de naam van een mensenkind wordt verbonden in de doop... dat kan niet mooier!

Hartelijk welkom in alle diensten van de komende tijd!



Kindernevendienst

Hoe kun je bidden? Mag je zomaar alles vertellen of moet je een beetje oppassen met wat je zegt? Trouwens, wat is bidden eigenlijk? Wat kan je in de weg staan als je bidt? Thema's waar de kinderen in de laatste zondagen van april mee bezig zijn. Op Pinksterzondag wordt het verhaal van de komst van Gods Geest uit het boek Handelingen verteld en op de volgende zondagen, in juni, zijn er verhalen uit Lukas aan de orde. In de meivakantie is er geen kindernevendienst. Wel is er iedere zondag crèche.

Ds. Anneke Lodewijk



“Klokje klinkt”

door Teuna de Jong

Klokje klinkt, vogel zingt.

Dát zongen wij vroeger in de klas.

En jaren later wist ik pas,

dat 't waar is, wat de juf toe zei:

‘van zingen, worden mensen blij’.

Ik denk nog steeds, al ben ik oud,

‘spreken is zilver, maar zingen is goud’.

God gaf ons allemaal een stem,

en daarmee zingen wij voor Hem.



Het nieuwe liedboek voor de kerken komt eraan!

Op 25 mei wordt in Monnickendam het nieuwe liedboek voor de kerken gepresenteerd.

Na vijf jaar hard werken door diverse redactionele werkgroepen is het zo ver: het nieuwe liedboek voor de kerken in Nederland en Vlaanderen zal op 25 mei landelijk gepresenteerd worden. Volgens de redactie is het een bundel, die iedereen wat te bieden heeft. Dat lijkt mij mooi: psalmen en liederen, waar je uit kunt kiezen voor gebruik in de kerk, tijdens speciale diensten, maar, volgens de makers, ook voor thuis.

Ook in Arkel zal deze bundel in gebruik worden genomen. Met een groepje mensen, vertegenwoordigers van de kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters, organisten en cantorij is een plan opgezet om de nieuwe bundel te gaan gebruiken.

Natuurlijk is niet alles nieuw wat er in staat. Alle 150 psalmen uit het rode liedboek komen weer terug in de nieuwe bundel. Wat er verder in komt te staan, is voor mij op het moment dat ik dit schrijf, nog niet duidelijk, maar wel veelbelovend.

Vanaf nu is het mogelijk om de bundel te gaan bestellen. In dit nummer van KoepelNieuws vindt u al een bestelformulier. Gezamenlijk bestellen levert korting op, dus mijn advies is om niet zelf naar de boekhandel te stappen, maar uw bestelformulier in te leveren bij Luuk van Sluis. Ook zal in de Koepelkerk een bestelformulier komen te liggen. Afhankelijk van de leverdatum gaan we tijdens de diensten in de Koepelkerk de nieuwe bundel gebruiken. Daarover leest u meer in het volgende nummer van KoepelNieuws.

Namens de voorbereidingsgroep,

Herman Meinhardt



Kerkauto

Er rijdt iedere zondagmorgen een kerkauto. Wilt u er gebruik van maken, belt u dan de desbetreffende persoon die zondagsdienst heeft. Wilt u zich voor de kerkauto circa 1,5 uur voor aanvang van de dienst aanmelden? Het rooster voor de komende weken is:

28 april	Nella Damen	Tel. 06 – 13 66 29 52
5 mei	Ria Verhaar	Tel. 0183 – 56 18 75
9 mei (Hemelvaartsdag)	Nelie Zoer	Tel. 0183 – 56 10 04
12 mei	Nella Damen	Tel. 06 – 13 66 29 52
19 mei (Pinksteren)	Nelie Zoer	Tel. 0183 – 56 10 04
26 mei	Fam. Van Wijk	Tel. 0183 – 56 26 35
2 juni	Ria Verhaar	Tel. 0183 – 56 18 75
9 juni	Nella Damen	Tel. 06 – 13 66 29 52

Rooster Crèche

28 april	Annemarieke de Bruine en Monica Kleijn
5 mei	Arno en Mariska Mathilde van Vugt
12 mei	Noël Houweling
19 mei	Jarno en Jantine Monshouwer
26 mei	Annemarieke de Bruine en Monica Kleijn
2 juni	Anneke Buddingh en Zonna de Pijper
9 juni	Arno en Mariska Mathilde van Vugt



Rooster Kindernevendienst

28 april	Vakantie, geen kindernevendienst
5 mei	Vakantie, geen kindernevendienst
12 mei	Vakantie, geen kindernevendienst
19 mei	Mathilde en Lara Mosselman
26 mei	Simone van Wijk en Maarten de Leeuw
2 juni	Francis v.d. Werff en Elroy Struik
9 juni	Nicole Rietveld

Handwerken

Het handwerken, dat op dinsdagmorgen gemaakt wordt in de Peperhof van 10.00 uur tot 11.30 uur, wordt verkocht in Jolanda's knutsel- en handwerkhoeke (Harpstraat 2 te Arkel). Ook kunt u terecht voor informatie, als u interesse heeft om hieraan mee te gaan doen. Natuurlijk blijft de opbrengst van de verkochte sokken etc. voor de Koepelkerk.

Voedselbank

De Voedselbank Giessenlanden-Zederik zorgt iedere week voor ca. 70 voedselpakketten met basis levensmiddelen voor mensen die met heel weinig rond moeten komen. De 70 pakketten zijn bestemd voor eenpersoonshuishoudens, kleine gezinnen maar ook grote gezinnen: in totaal hebben we het over voedsel voor ca. 170 personen! Iedere donderdagochtend vanaf 8.30 uur maken de vrijwilligers deze pakketten klaar. In de pakketten zit in ieder geval brood, melk, pap, broodbeleg, kaas, fruit en verse groenten maar ook wordt geregeld gezorgd voor koffie, thee,



(af)wasmiddel, soep, aardappelen en alles wat er verder nog wordt aangeboden.

Wilt u de actie financieel steunen? Dan kunt u uw bijdrage storten op bankrekeningnummer 30.19.33.251 t.n.v. Stichting Steunpunt Voedselbank Giessenlanden-Zederik. Voor meer inlichtingen neemt u contact op met: Wil Verhaar, tel. 06 – 45 55 27 79.

Berichten uit de Diaconie

Ondersteuning Mantelzorg (WMO)

In onze omgeving zijn er mensen die er behoefte aan hebben dat er iemand met hen boodschappen doet, een kopje koffie drinkt of een wandelingetje maakt. Het zijn kleine dingen waarmee je anderen vaak een groot genoegen doet.

Het gaat hierbij niet om huishoudelijke werkzaamheden maar meer aandacht geven aan elkaar.

Voor degene die deze zorg willen hebben of als u bereid bent andere aandacht te geven, kunt u contact opnemen met: mevr. Tineke Huisman, tel. 0183 – 56 46 43.

Vacatures

Eén van de kerntaken van een kerkelijke gemeente is de Diaconie. Om het werk van de Diaconie te kunnen blijven uitvoeren, is het van belang dat er meer menskracht is. Het werk is ook voor jezelf inspirerend en verruimt je blik. Voor je het weet, heb je bijzondere contacten en/of ervaringen waarvan je vooraf nooit wist dat het mogelijk was.



Oude kaarten en postzegels

Als u kaarten en postzegels ontvangt, kunt u deze inplakken of weggoaien. U kunt ze ook inleveren bij de Diaconie in Arkel. De kaarten en postzegels komen dan ten goede aan het diaconale werk in Nederland. In de Koepelkerk hangt een bakje waarin u deze kunt deponeren. Ook kunt u ze afgeven of in de brievenbus doen van de fam. Cos, Dr. Dreeslaan 104 te Arkel.

Oud gereedschap niet weggoaien

Als u gereedschap heeft dat niet meer wordt gebruikt, is er de neiging om dit na verloop van tijd weg te gooien. Toch is er een mogelijkheid om oud en afgedankt gereedschap elders opnieuw in te zetten in, met name, ontwikkelingslanden. Of u het nu weggooit of even langs brengt, het is geen verschil maar u helpt daarmee wel anderen (en een beetje uzelf door het op te ruimen). Indien u uw gereedschap hierdoor een tweede leven geeft, kunt u dit afgeven bij of op laten halen door: Frans Sleutjes, Dr. Dreeslaan 81 te Arkel, tel. 0183 – 56 15 46.

De Diaconie

Acties

Doorlopende activiteiten ten gunste van de instandhouding van de Protestantse Gemeente te Arkel. Indien u nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met één van de volgende personen:

Stichting “Vrienden van de Koepelkerk” – mevr. J.M. van Maarseveen-van de Visch, email: kobie1@hetnet.nl



Algemeen

Club van 100

- Luuk van Sluis, tel. 0183 – 62 74 14

Wijn: rood, wit en rosé

- Joke Selhorst, tel. 0183 – 56 20 80

De Club van 100 start door!

Het is de laatste jaren rustig geweest rond de Club van 100. Maar daar komt verandering in! Een enthousiaste groep kerkleden heeft besloten de schouders onder deze club te zetten. Het moet weer leuk worden om lid te zijn van de Club van 100.

Het doel: 100 leden. Want met 100 leden is de Club van 100 compleet. We willen met elkaar het tekort in de Protestantse Kerk van Arkel terugdringen, maar ons ook richten op speciale acties. Zo zal de Club van 100 dit jaar 40 nieuwe Liedboeken aanschaffen en deze aanbieden aan de Kerkenraad. Het gaat hier om de Liedboeken die altijd voor in de kerk liggen voor onze gasten en voor diegene die zijn eigen liedboek 'vergeten' is mee te nemen naar de kerk.

'Ach', zult u zeggen, 'waarom moet ik nu (weer) lid worden van die Club?' Nou, omdat het leuk wordt! We organiseren elk jaar een gezellige avond met een activiteit. Tijdens die avond is er ruimte om elkaar als clubleden te ontmoeten en actief bezig te zijn. Zo organiseren we dit jaar rond eind september een fietstocht met aansluitend een hapje en een drankje. En volgend jaar staan een dia-avond of een spelletjesavond op de agenda.

En verder is het ook financieel leuk om lid te zijn! U krijgt dit jaar een korting van 10% op de aanschaf van een nieuw liedboek als u gebruik maakt van de bestellijst uit deze KoepelNieuws. Verder krijgt u korting op de toegang tot het KoepelPodium en zijn wij momenteel in onderhandeling



met een aantal Arkelse winkeliers om voordeeltjes te krijgen voor onze trouwe clubleden.

En werd er vroeger van de leden nog een minimale bijdrage van € 100,- gevraagd, nu is de minimale bijdrage € 50,-. Of wel: één euro per week..... Natuurlijk mag € 100,- ook. Graag zelfs!

Binnenkort liggen er opgaveformulieren in de Koepelkerk. Maar u kunt ook gebruik maken van onderstaande strook om zich op te geven als lid van de Club van 100. Lever de opgavestrook in bij Luuk van Sluis, Sluisweg 1d, of bij Ella Zwaan, Kon. Wilhelminastraat 57. Maar hij kan ook in de brievenbus van Rehoboth gedeponereerd worden, Folkertstraat 10.

Heeft u nog vragen over de Club van 100? Spreek Roelof Marskamp, Ella Zwaan of Luuk van Sluis gerust aan, of bel Luuk van Sluis, tel. 0183-62 74 14.

Opgavestrook Club van 100

0 Ja, ik geef mij tot wederopzegging op als lid van de Club van 100

Naam

Adres

Postcode | woonplaats

Telefoonnummer | mailadres _____ /

0 Ik stort jaarlijks een bedrag van €* op rekeningnummer 3222.61.112 t.n.v. Protestantse Gemeente Arkel o.v.v. 'Club van 100'.

*Minimumbijdrage € 50,-/jaar.



Informatie over giften en stortingen

Giften en stortingen voor de Kerk

O.a. Kerkbalans, VVB, algemeen kerkenwerk/kerkelijk orgaan, onderhoud gebouwen, kerkblad).

T.n.v. Protestantse Gemeente te Arkel – rekeningnummer 3222.61.112 (IBAN NL65RABO 0322 2611 12) of 98744 (IBAN NL12INGB 0000 0987 44).

Giften en stortingen voor de Diaconie

O.a. project, solidariteitsfonds, algemeen/overig diaconie.

T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Arkel - rekeningnummer 46.73.31 (ING).

Giften en Stortingen aan Club van Honderd

T.n.v. Protestantse Gemeente te Arkel – rekeningnummer 3222.61.112 o.v.v. 'Club van 100'.

Giften en Stortingen aan Vrienden van de Koepelkerk

T.n.v. Stichting "Vrienden van de Koepelkerk" te Arkel – rekeningnummer 1325.61.344.

Secretaris: mevr. J.M. van Maarseveen-van de Visch, Onderweg 33, 4241 XD Arkel. E-mail: kobie1@hetnet.nl



Van de Redactie

De kopij per e-mail voor het volgende nummer dient uiterlijk vrijdag 17 mei 2013 om 20.00 uur binnen te zijn bij Joke Selhorst, Dam 21, 4241 BL Arkel, tel. 0183 – 562080. U kunt uw kopij per e-mail zenden aan:

koepelkerk@gmail.com

Bericht voor de bezorgers:

Het KoepelNieuws kunt u dinsdag 28 mei in Rehoboth ophalen tussen 13.00 en 14.00 uur, alsmede de eventuele boterkoeken die besteld zijn en bezorgd moeten worden. Het nieuwe kerkenblad reikt tot zondag 14 juli

Geschiedenis van het kerkblad

Met dank aan Cees van Andel, archivaris van de Protestantse Gemeente te Arkel, een stukje geschiedenis over de naamgeving van het kerkblad.

In de dertiger, veertiger en begin vijftiger jaren vormde Hervormd Arkel met Hervormd Kedichem een combinatie. In augustus 1935 besluiten beide kerkenraden gezamenlijk een kerkblad uit te geven dat kosteloos bezorgd zal worden bij alle gemeenteleden door catechisanten. Waarschijnlijk droeg het kerkblad de naam "De Kerkklok".

Op 19 februari 1951 besluit de Arkelse kerkenraad voorlopig mee te doen met de kerkbode uitgegeven door de ring Sliedrecht/Gorinchem die door de koster wordt bezorgd. Tot september 1952 heeft men meegedaan met deze kerkbode.

Arkel gaat dan zelf een maandelijkse circulaire/kerkbode verspreiden. Wat de naam van deze kerkbode is geweest, is tot op heden nog niet achterhaald.

In 1957 koopt men een stencilmachine en gaat men de kerkbode zelf stencilen.



Het oudste exemplaar van een kerkblad in ons archief stamt uit 1958 en draagt de naam "Kerkblad der Nederlands Hervormde Gemeente Arkel". Begin 1960 verandert de naam in "Hervormd Arkel. Kerkblad der Nederlands Hervormde Gemeente Arkel".

Januari 1977 wordt de naam gewijzigd in "Hervormd Gereformeerd Kerkblad".

Vanaf 1983 wordt het kerkblad samen met de Rooms Katholieken uitgegeven en verandert de naam in "Kerkblad voor Arkel. Uitgaande van de gezamenlijke kerken".

In 1984 wordt de naam "Kerken Kontakt" en vanaf 1986 verandert dit in "Kerken Kontakt Arkel".

Velen van u hebben diverse naamswijzigingen meegemaakt.

En dan ligt er vandaag een kerkblad op uw deurmat met een nieuwe naam "KoepelNieuws". Wellicht denkt u, waarom een nieuwe naam?

In 1996 werd in Nederland en Vlaanderen het nieuwe spellingsbesluit van kracht. Met dit besluit verviel o.a. het begrip voorkeurspelling. Veel woorden hadden namelijk een alternatief dat ook gebruikt mocht worden, maar één van beide had de voorkeur. Op een paar uitzonderingen na werd de voorkeurspelling tot de enige officieel erkende spelling verklaard: kontakt werd contact.

Nu vormt het geen enkel probleem om de naam 'Kerken Kontakt Arkel' te handhaven maar gezien het nieuwe spellingsbesluit en de opgesomde geschiedenis van naamgeving van het kerkblad, is er voldoende aanleiding voor een verandering.

Nieuws over de diensten in de Koepelkerk, nieuws uit de gemeente van de Koepelkerk, nieuws over de Koepelkerk, nieuws over activiteiten in de Koepelkerk, nieuws van de jeugd uit de Koepelkerk, nieuws van de Vrienden van de Koepelkerk, etc. etc. kortom KoepelNieuws.

Joke Selhorst



Agenda

13 mei Vergadering Grote Kerkenraad

Rehoboth, aanvang 19.45 uur

17 mei Sluitingsdatum inleveren kopij KoepelNieuws

12 juni Vergadering Kleine Kerkenraad

Pastorie, aanvang 19.30 uur

12 oktober KoepelPodium

Elke woensdagavond, cantorij repetitie, Koepelkerk, aanvang 19.45 uur.

Bezoek ook eens:

- onze website: www.koepelkerkarkel.nl

- onze Facebookpagina: koepelkerk arkel



Protestantse Gemeente te Arkel

Postadres Scribaat Protestantse Gemeente te Arkel:

Folkertstraat 10, 4241 BG ARKEL - www.koepelkerkarkel.nl

Predikant: ds. A.G.M. Lodewijk, Dr. Dreeslaan 3, 4241 CG ARKEL

Telefoon 0183 – 51 17 96, e-mail: agmlodewijk@kpnplanet.nl

Werkdagen predikant

Arkel heeft een parttime predikant, met een aanstelling van 75%.

Werkdagen predikant zijn dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Voorzitter College van Kerkrentmeesters: vacant

Voorzitter College van Diakenen: vacant

Kerkelijk Ontvanger: Dhr. J. Schoondermark, Mispeldreef 19,

4241 DL ARKEL - e-mail: logima@ziggo.nl

Adres Koepelkerk: Kerkeind 29, 4241 XC ARKEL, telefoon 06 – 57 68 22 57.

Koster(s) Koepelkerk: *aanspreekpunt dhr. J.M. Sterk*, Dorpsweg 111,

4221 LK HOOGBLOKLAND, telefoon 0183 – 56 35 00.

Diensten Koepelkerk:

Zomer: zondagmorgen 9.30 uur in de maanden juni t/m augustus.

Winter: zondagmorgen 10.00 uur in de maanden september t/m mei.

Kindernevendienst en crèche:

Elke zondagmorgen in het " Huis van Iedereen " nabij de Koepelkerk.

Adres Rehoboth: Folkertsstraat 10, 4241 BG ARKEL.

Verhuur en besprekingen van de kerkelijke gebouwen: Dhr. L. Reijmerink

Telefoon 0183 – 56 20 18, e-mail: leenenans59@gmail.com



Logima Advies

Belastingen / Secretariaat
www.logima.nl

J. van Daalen Aannemersbedrijf

- www.j.v.daalen.nl -

☎ **0183-569800**

E. Mosterd

*Timmer- en
onderhoudswerken*

☎ **0183-626343**

Büller Bouwmaterialen

- keukens – sanitair - tegels -

☎ **0183-563044**

Linda Kreeft Pedicure

Appeldreef 19, 4241 DK Arkel

☎ **0183-564020**

Progresso

*Schoonheidssalon,
Pedicure en Massages*

☎ **06-20449023**

Jolanda's

*knutsel en handwerkhoeke
Harpstraat 2, 4241 CA Arkel*

☎ **06-57209268**

De Muizenval

*Bruin Café
Gezelligheid kent geen tijd!*

☎ **0183-561488**

Wereldwinkel De Punt

fair trade & biologisch
www.depuntarkel.nl

J. de Jong

*Elektrotechniek
- Uw juiste contact -*

☎ **0183-565360**



VIVEEN
Elektro-Installatieburo

- Stroom is onze kracht -

☎ **0183-562227**

Uw advertentie
hier?

- bel ons via telefoonnummer -

☎ **0183-561277**

Cardohuys
Lifestyle

☎ **0183-637542**

Sterk
Tuincentrum

- tuinontwerp – onderhoud - aanleg -
www.tuincentrumsterk.nl

☎ **0183-622941**

Stek
Schilderwerken

- verf – behang -giftshop -

☎ **0183-561380**

van Ouwerkerk
Wijnkoperij

- Op uw gezondheid! -

☎ **0183-561133**

de Groot
Uitvaartverzorging

- Uw vertrouwen waardig -

☎ **0183-633500**

Radiobeurs
Gorinchem

Audio – Video Specialist
LCD – Plasma - Hifi

☎ **0183-631024**

Woodenlady

Eikenhouten buitenkeukens
en overkappingen

☎ **0183-623131**

Autobedrijf
van den Broek

- APK – onderhoud - reparatie -

☎ **0183-563157**

